

## Σκέψεις μιας παιδαγωγού

Άσπρο, μαύρο και διαβαθμίσεις του γκρι.  
Σκέψεις, στόχοι και επιλογές.  
«Πρέπει», «Θέλω» και συνδυασμοί.  
Μυαλό, το κυρίαρχο όργανο.  
‘Όχι για όλους, μόνο για κάποιους «τυχερούς» και «προικισμένους».  
Ισορροπία: το ζητούμενο.  
Αγάπη: το μόνο απαιτούμενο.  
Θάρρος, ελπίδα, αισιοδοξία.  
‘Ολα ξεκινούν από την αγάπη και τελειώνουν σ’ αυτήν.  
Όπως και η ζωή.  
Και στο μεταξύ;  
Στο μεταξύ προσπαθείς να πολλαπλασιάσεις την αγάπη που έχεις.  
Στην κάθε σου μέρα, στο κάθε λεπτό, στην κάθε στιγμή.  
Όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί αυτό σε κάνει ευτυχισμένο.  
Σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ζωντανός.  
Χίλιες αδιάφορες στιγμές δεν αξίζουν όσο μια στιγμή αγάπης.  
Δεν διαρκούν το ίδιο.  
Ο χρόνος είναι μια έννοια σχετική.  
Και η μνήμη επιλεκτική.  
Ποιος είμαι και τι έχω ζήσει;  
Τι είναι αυτά που έχω μέσα μου;  
Τι είναι αυτά που φέρνω στον κόσμο και τι αυτά που θυμάμαι;  
Μας έχει δοθεί ένας εγκέφαλος για να λειτουργούμε σωστά και να επιβιώνουμε.  
Εμείς επιλέγουμε πώς θα τον χρησιμοποιήσουμε και βιώνουμε τα αποτελέσματα.  
Γονίδια και περιβάλλον: είμαστε άμοιροι ευθυνών;  
Και ποιος αποφασίζει; Η τύχη; Η θεωρία της επιλογής; Ο Κύριος;  
Νομίζω ότι αποφασίζει ο καθένας από εμάς, συνειδητά ή ασυνείδητα.  
Είμαστε αυτό που αποφασίζουμε να είμαστε, είτε γιατί το θέλουμε είτε γιατί το αφή-  
νουμε να συμβεί.  
Κι αυτό είναι καθαρά θέμα χαρακτήρα, θέμα ψυχής.  
Κάποιοι λένε ότι και ο χαρακτήρας «κληρονομείται».  
Κληρονομείται και η ψυχή; Αν ήμουν ινδουίστρια θα το πίστευα.  
Η ψυχή είναι μοναδική όπως μοναδικός είναι καθένας από μας.  
Μοναδική είναι και η ζωή του καθενός και ο σταυρός που κουβαλάει.  
Θρησκεία: αλήθεια ή διέξοδος;  
Για όσους είναι αλήθεια είναι και διέξοδος.  
Είναι και κάτι παραπάνω: είναι αυτό που πιστεύεις πέρα και πάνω από εσένα.  
Πιθανόν η μόνη σωτηρία.  
Για πολλούς, φιλοσοφία.  
Για άλλους, νόημα ζωής.  
Για μένα; Φάρμακο ψυχής.  
Εγωισμός: ο μεγάλος αντίπαλος.

Πίστη: ο αιώνιος σύμμαχος.  
Στην αγάπη δεν υπάρχει δικτατορία.  
Η αγάπη δίνει ελευθερία.  
Δίνει και χαρά, δίνει και ισορροπία.  
Και τότε κυρίαρχο όργανο είναι η καρδιά.  
Τότε η ψυχή αναπνέει, τρέφεται και αναπαύεται.  
Και τότε έχεις βρει τον εαυτό σου.  
Έχεις κάνει την επιλογή σου.  
Και είναι η σωστή.

**Θεοδωρίδου Α. Αλεξάνδρα**  
*Καθηγήτρια πληροφορικής ΠΕ 19 – 2<sup>ο</sup> ΓΕΛ Βέροιας*  
*ΜΔΕ Παιδαγωγική & Νέες Τεχνολογίες*  
*Master in Webscience (σε εξέλιξη)*